

Mij is gevraagd om mezelf te introduceren als een van de vertrouwenspersonen in het kader van het project Veilige Kerk.

Mijn naam is Ab Venemans. Ik geniet van mijn pensioen en vul mijn dagen grotendeels met het lezen van theologie en literatuur, en verder met fietsen en koken. In mijn werkzame leven ben ik predikant geweest. Na mijn theologische studie in Amsterdam (UvA) heb ik achtereenvolgens gewerkt in Medemblik, Lelystad en Amsterdam-Watergraafsmeer.

Na mijn emeritaat, begin 2011, ben ik samen met mijn vrouw in Voorburg gaan wonen, en wel op een steenworp afstand van de Oude Kerk. Daar heb ik me vanaf het begin kerkelijk thuis gevoeld. Ook ben ik in de afgelopen jaren een paar maal in de Oude Kerk voorgegaan. En zo'n acht jaar geleden heb ik in de vacaturetijd een paar gesprekskringen geleid. Daardoor hebben gemeenteleden mij en ik hen enigszins leren kennen.

Met mijn in de loop der jaren opgebouwde pastorale ervaring hoop ik nu de gemeente te kunnen dienen als vertrouwenspersoon.