

Preek 09-05-2024, Hemelvaartsdag; ds. R. Stigter

Schriftlezing: Handelingen 1:1-11 en Daniel 7:9-14

Leerlingen van Jezus, gasten met ons,

Stel. Je zit in de auto. Op weg naar Zuid-Frankrijk. Bij Parijs heb je urenlang in de file gestaan. Het is 35 graden en om een of andere reden is de airco uitgevallen. Achterin zitten twee kinderen. Het is nog 100 km naar de camping. En iemand vraagt van achter in de auto: mam, zijn we er nou al bijna?

Zo'n vraag krijgt Jezus van zijn leerlingen. Het is inmiddels 40 dagen na Pasen. Jezus is voor zijn leerlingen totaal onverwacht opgestaan uit de dood. Tijdens een periode van 40 dagen is hij regelmatig aan hen verschenen. Honderden mensen hebben Hem gezien en herkend als de opgestane Heer. En nu is Hij voor het laatst lichamelijk aanwezig bij zijn leerlingen.

Hij heeft hen in die 40 dagen van alles verteld over het Koninkrijk van God. Hij heeft hen verteld over de Heilige Geest die Hij zal zenden. Dat Hijzelf door de Heilige Geest aanwezig zal zijn. En dat zij door de Heilige Geest krachtige dingen zullen doen en van Hem zullen getuigen.

Maar zijn we er nou bijna?

⁶Toen vroegen de apostelen aan Jezus: 'Heer, is dat dan het moment waarop u koning van Israël zult worden?'

Is dit nu het moment waarop Jezus koning wordt? Is dit het moment dat God weer koning wordt over Israël? Dat Gods heerschappij aanbreekt? Ja en nee.

Ja. Dit is het moment dat Jezus koning wordt. Let maar op wat er gebeurt.

⁹Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen Hem naar de hemel gaan. Een wolk nam Hem mee, zodat ze Hem niet meer konden zien.

Jezus verdwijnt omhoog in een wolk. De wolk staat voor de hemel. De hemel is niet een plek ergens daarboven. Voorbij de derde wolk linksaf. De hemel is de dimensie waaruit God de aarde bestuurt. Een dimensie dichtbij, waar altijd Gods wil geschiedt. Een dimensie gescheiden van ons maar ook verbonden met ons hier op aarde.

En dan schakelen we over naar die andere dimensie. Naar de tekst uit Daniël. Een droom over Jezus' hemelvaart. Vanuit het perspectief van dimensie van de hemel.

¹³Daarna zag ik in mijn droom nog iemand. Hij leek op een mens, en hij kwam op de wolken uit de hemel. Hij werd bij de oude wijze man gebracht, ¹⁴en die maakte hem koning. Alle volken op aarde moesten hem dienen. Aan zijn macht zou geen einde komen, zijn koninkrijk zou altijd blijven bestaan.

Iemand die leek op een mens, letterlijk staat er 'een mensenzoon', komt op de wolken de dimensie van de hemel binnen. Hij nadert voor de troon van God de Vader. En hem wordt het koningschap verleend over de hele aarde. Zijn koningschap zal nooit verdwijnen. Zoals ooit beloofd was dat het koningschap van het nageslacht van David nooit zou verdwijnen.

Jezus is koning. En ja, dat betekent dat al het kwaad is verslagen. In de profetie van Daniël wordt het kwaad beschreven als vier dieren. Wilde dieren die alles kapot maken. Die zich van God niks aantrekken en zijn volk onderdrukken. Maar met de komst van de menszoon in de hemel verliezen zij hun macht.

Dus we zijn er al? Gods koninkrijk is er? Zijn wil geschiedt in de hemel en op de aarde?

Nee. Het betekent niet dat we er al zijn. Want de dieren bestaan nog steeds, al is hun de macht ontnomen.

¹²Ook de dieren werden gestraft. Ze mochten nog wel een tijd blijven leven, maar ze hadden geen macht meer.

Het zijn Daniëls woorden om aan te geven dat we er nog niet zijn. God is koning geworden in Jezus. Het koninkrijk van God heeft gewonnen. De beesten zijn verslagen. Maar zoals de engelen zeiden tegen de leerlingen:

¹¹Ze zeiden: *'Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij zal terugkomen op de wolken.'*

Als Jezus weer komt, dan is het kwaad definitief verslagen. Maar zover is het dus nog niet. Tot die tijd zijn er oorlogen, aardbevingen, ziektes, onrecht, onderdrukking. Al die kwade dingen na die eerst Hemelvaartsdag gewoon zijn doorgegaan alsof er met Jezus' kroning in de hemel niks is veranderd.

Wij hebben na de Tweede Wereldoorlog geleefd alsof het allemaal vanzelf beter zou worden. Alsof elke generatie het vanzelf beter zou krijgen. Met een optimistisch geloof in de voortuitgang. Maar met de crises van de laatste jaren is dat geloof moeilijk vol te houden. De jongeren van nu gaan de klimaatnoodtoestand in alle hevigheid over zich heen krijgen. Het optimistische geloof in de vooruitgang is in rook opgegaan.

Het is ook geen Bijbels geloof. Het wordt niet allemaal vanzelf beter. Als we nu al Gods wil doen op aarde zoals in de hemel, ja dan komt de hemel een klein beetje op aarde. Maar zelfs nu het geloof in Jezus over de hele aarde is verspreid, blijft het voor mensen moeilijk om te genieten van genoeg. Blijven we meer nemen dan ons deel is. Blijven we geneigd tot alle kwaad.

Toch is er wel iets veranderd. Jezus beloofd dat zijn Geest in ons zal komen wonen. Als volgelingen van Jezus kunnen we als minitempels bijdragen aan de komst van Gods Koninkrijk. Samen kunnen we iets van Gods licht en liefde in deze wereld verspreiden. Hoopvol realistisch.

We hoeven niet bang te zijn. Jezus is koning. Hij heeft alle macht. Hij komt terug. Het kwaad gaat het sowieso niet winnen.

En de beste manier om je tegen de angst te wapenen, is wat de leerlingen doen.

¹²Toen gingen de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Die berg ligt vlak bij Jeruzalem, het is niet meer dan een kwartier lopen. ¹³In Jeruzalem gingen de apostelen naar het huis waar ze steeds bij elkaar kwamen. De apostelen waren: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas. Verder nog Filippus, Tomas, Bartholomeus, Matteüs, en Jakobus, de zoon van Alfeüs. En ook Simon de Zeloot. Ten slotte nog Judas, de zoon van Jakobus. ¹⁴In het huis waren ook de vrouwen die met Jezus meegegaan waren naar Jeruzalem. En ook Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers waren er. Ze waren voortdurend aan het bidden, samen met de apostelen.

Ze zijn Jezus kwijt. Maar in plaats van zich eenzaam terug te trekken, zoeken ze elkaar op. Vol vuur en eensgezind aanbidden ze God en bidden ze. Want door God te aanbidden als koning, worden we sterk. Door te bidden, door samen te komen, door te aanbidden, worden we onderdeel van de hemelse dimensie. Worden we als minitempels vol van de kracht van Jezus. Zijn we sterk genoeg om elke vorm van kwaad te weerstaan. Worden we van binnen veranderd.

Jezus is ten hemel gevaren. Hij is koning. En Hij laat ons nooit alleen.

Amen.