

Wijkgemeente De Open Hof Voorburg

5 november 2023 Thema 'Leven uit licht en liefde'

Voorganger: ds. Arlette Brabander

We lezen in het boek Spreuken over Vrouwe Wijsheid en over Vrouwe Dwaasheid. Allebei proberen ze de aandacht te trekken van de mensen die op straat lopen. Het lijkt wel of Vrouwe Dwaasheid daar meer in slaagt. De tien jonge vrouwen in Matteüs 25 staan ook op achterstand. Of dat wat wordt met de lichtjes die uit zijn, en of het lukt om in het donker de olie uit de kruikjes in de goede opening te gieten? Het is lichtgevend als we verhalen met elkaar delen over licht. Samen zingen, samen bidden en samen vieren. Zo blijven we wakker in een donker wordende novemberwereld.

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied: LB 216 'Dit is een morgen als ooit de eerste'

Onze Hulp en Groet

Kyrie-gebed of gebed om ontferming/vergeving

Glorialied: EL 382 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen' (Gemeente gaat staan)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

refrein

refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier,

laat uw heil heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer,

daalt uw stralende licht op ons neer,

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

refrein

Gebed om het licht van de heilige Geest

Moment voor de kinderen

Kinderlied Het Allerleukste liedje 'Make some noise kids'*

Meegeven van het licht

Lezing: Spreuken 9 (vertaling uit de Bijbel in gewone taal)

Lied: LB 43: 1

Lezing: Matteüs 25: 1-13

Lied: LB 43: 3 en 4

Preek

Muzikale meditatie

Lied: Hemelhoog 442 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om,
als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebeden: met mogelijkheid om een kaarsje aan te steken

We zullen nu eerst stil worden
een stilte waarin je in gedachten of misschien ook wel thuis daadwerkelijk
een kaarsje aan kunt steken om aan iemand te denken.

*Heilige Geest, aanvaard dit gebed van ons, die trachten U toe te vertrouwen
wat in ons hart leeft...*

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader (gezamenlijk gebeden)

Mededelingen (door de ouderling van dienst of u zelf) onder andere over collectedoel en ook worden
de Koningskinderen uitgenodigd terug te komen om bij ons te zijn als wij de zegen ontvangen.

Slotlied: LB 769: 1,2 en 6 'Eens als de bazuinen klinken'

Zegen - (gezongen 'Amen')

*** Het Allerleukste liedje**

Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak om de radio
en past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen
't is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over.
Nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van – Oeh oehoe oe,
oeh, oehoe, oe, oeh, oehoe oe.

Dit liedje maakt me happy
en echt het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.
Want God, zegt, over jou en mij
iets bijzonders en dat maakt mij blij.

Hij zegt:

Groter dan een berg, zo hoog.
Mooier dan de regenboog.
Dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer
elke dag ben ik er weer.

Dit allerleukste liedje is er - voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou-ou-ou:
je bent niet meer alleen.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
Hij maakt alles goed.
Want God zegt over jou over mij
iets bijzonders en dat maakt mij blij
Hij zegt:...

Groter dan een berg, zo hoog.
Mooier dan de regenboog.
Dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer
elke dag ben ik er weer.
Als jij eens wist hoeveel ik van je hou. (2x)