

Liturgie zondag 29 oktober 10.00 uur De Open Hof Voorburg

Thema: een hoopvolle toekomst

ds. Robert Stigter

Zondag 29 oktober lezen we in de kerkdienst de Brief van Jeremia aan de ballingen in Babylon. Hij schetst een hoopvolle toekomst in een moeilijke situatie. Vanuit die inspiratie houden we na de dienst een gemeentevergadering, direct na de dienst, om mee te praten over het beleid van De Open Hof voor de komende 4 jaar. Roelie, Joost en Christine hebben een gevarieerd programma samengesteld, waarin op 3 verschillende onderwerpen naar jouw inbreng wordt geluisterd. Zo bouwen we samen mee aan een hoopvolle toekomst voor De Open Hof.

Orgelspel

Welkom en moment van stilte

Lied [Wat de toekomst brengen moge](#) (hertaling Reisgenoten, melodie LD913)

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Wat de toekomst brengen moge,
U geleidt mij aan Uw hand.
moedig sla ik dus mijn ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen met mijn vragen;
Vader, wat U doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed! | 2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
En ik vraag U: God, waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom! | 3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als U mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind |
| | | 4. Waar de weg mij brengen moge,
aan mijn Vaders trouwe hand
loop ik met mijn ogen open _____
naar het onbekende land. |

Bemoediging en groet

Kyrie-gebed

Loflied LD975 Jezus roept hier mensen samen

Gebed om het licht van de heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied [Het allerleukste liedje \(Make Some Noise Kids\)](#)

Meegeven van het licht

Lezing Jeremia 29:1-14

Lied PS25:2, 7 Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend

Preek

Muzikale meditatie

Lied [Een toekomst vol van hoop \(Sela\)](#)

- | | | |
|---|---|--|
| In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop. | refr.: U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen. | U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
refr. |
| Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet. | U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht. - refr. | |

Gebeden: met mogelijkheid om een kaarsje aan te steken

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader

Mededelingen

Slotlied LD608 De steppe zal bloeien

Zegen