

Het kruis uit de Fonteinkerk



Het kruis bestaat uit gekleurde brokken glas, die afkomstig zijn van de ramen van de Fonteinkerk. Deze ramen moesten op enig moment worden vervangen, omdat ze niet bestand bleken te zijn tegen stormen. Besloten werd om nieuwe ramen te laten maken.

De wens van de kerkenraad was om aan de brokstukken gekleurd glas een passende bestemming te geven. De fa. Bogtman, glazeniers, maakte een ontwerp van een kruis. Het kruis werd in 'de Spreng' (de hal) van het bijgebouw van de Fonteinkerk geplaatst.

De Fonteinkerk werd gesloten en de wijk-gemeente verhuisde naar de Koningkerk. Sindsdien hangt het kruis aan de rechter zijwand van de kerkzaal. Deze plek wordt ook gebruikt tijdens meditatiebijeenkomsten, je kunt er een lichtje aansteken en een gebed of een wens in het boek schrijven.