

Preek 15 november 2020; ds. Els van der Wolf-Kox

Viering van het Heilig Avondmaal

De lezing gaat over het bruiloftsmaal van het Lam.

Schriftlezing: Openbaring 19:6-9

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Er komt een tijd dat de coronamaatregelen voorbij zijn. Dan hoef je geen anderhalve meter afstand meer te houden. Je geeft je kinderen en je vader en moeder weer een dikke knuffel. Je kunt met al je vrienden tegelijk afspreken en samen in je keukentje op een kluitje staan te koken. Iedereen mag zomaar naar de kerk komen, waar een groot koor staat te zingen. Met z'n honderden drinken we koffie of eten we samen zoals met kerst.

Droom je daar wel eens van? Durf je daarnaar te verlangen? Dat het anders wordt... Zelf ben ik niet zo'n dromer, meer een aanpasser. Ik voeg me zo goed mogelijk in hoe het nu kan, met af en toe een chagrijnig moment en verder hoor ik mezelf heel vaak zeggen: 'De dingen zijn zoals ze zijn.'

Vandaag worden we uitgedaagd ons niet neer te leggen bij hoe het nu is. Durf te verlangen naar meer! Houd voor ogen dat het anders kan en anders zal worden. In het klein, corona, maar ook de situatie wereldwijd. Want het is natuurlijk niet alleen corona wat er mis is in onze wereld. We leven hier in een gemankeerd bestaan. Er worden mensen ziek en sterven, te jong, alleen, oneerlijk. Er is criminaliteit en machtsmisbruik. Waar de één veel te veel heeft, weet de ander niet waar hij morgen van moet leven. En soms lopen relaties stuk en weet je met de beste wil van de wereld niet hoe je verder moet.

Maar dat is niet het laatste! geloven we. Dat geloof is meer dan onze eigen wensdromen en fantasie. Het wordt ons gegeven van Hogerhand. Het wordt ons aangereikt in de tekens van brood en wijn en in de woorden uit de bijbel, met visioenen die kracht geven.

Henri Nouwen zegt over de kracht van visioenen:

Visioenen wijzen op een waarheid die alle leugens overstijgt. Ze voeden de ziel en sterken het hart. Ze geven hoop als wij de wanhoop nabij zijn, moed als wij het leven moe zijn, vertrouwen als wantrouwen voor de hand ligt. Zonder deze visioenen verslapt dat wat we ten diepste nastreven en wat ons kracht geeft om tegenslagen te incasseren en hindernissen te overwinnen. Zonder die visioenen wordt ons leven vlak, zonder inhoud en ten dode opgeschreven. Wat we aan visioenen hebben, stelt ons in staat om volledig te leven.

(fragment uit Brood voor onderweg – Visioenen die kracht geven)

Johannes, de apostel, zit in zijn eentje op het eiland Patmos in een vijandige wereld. De gemeente van Christus waar hij zijn hele leven voor geijverd heeft, staat onder druk. Er is strijd gaande. God bemoedigt Johannes. Hij geeft hem visioenen die zeggen: 'Houd moed, dit is niet het laatste, het wordt anders!' Het hele bijbelboek Openbaring staat vol met die visioenen.

In felle kleuren en heftige beelden wordt een strijd geschetst tegen de machten van deze wereld, de hebzucht van grote leiders. We horen de schreeuw van wie onderdrukt worden. We voelen de dreiging van dood en verderf. Het zijn voor een deel angstaanjagende beelden. Het kwaad is niet zomaar overwonnen.

Maar vandaag hebben we iets moois gehoord:

Halleluja

De Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.

Laten we blij zijn en jubelen

laten we hem de eer geven!

Want de bruiloft van het lam is gekomen en de bruid staat klaar. (Openb. 19:6b-7)

Christus is het Lam, het Lam dat geslacht is, de gekruisigde, Hij heeft het diepste lijden ondergaan. Maar nu is Hij de bruidegom. En de gemeente van Christus is de bruid. Op meer plaatsen in de bijbel wordt de relatie tussen God en zijn volk, Christus en de gemeente, getekend als een liefdesrelatie. Hier gaat het om de liefde van Christus voor de Bruid, de geloofsgemeenschap wereldwijd.

De bruid staat klaar, lezen we. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. (Openb. 19:7-8)

Zij mag zich kleden in zuiver linnen, letterlijk staat er: het is haar gegeven zich te kleden...

Haar schoonheid is niet van zichzelf maar wordt haar gegeven. Linnen krijgt ze. Ook de engelen gaan daarin gekleed volgens Openbaring. Zuiver is het en stralend, het is schoon, niet smoezelig of bevlekt, maar fris en nieuw.

Johannes voegt daar nog iets aan toe: *Dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.* NB: Heiligen, dat zijn gewoon de gelovigen, degenen die zich toewijden aan God.

Daarmee komt dat hoge visioen hier, dichtbij ons. Ons is gegeven in zuiver linnen gekleed te gaan, ons is gegeven goed te doen. Wij kunnen vandaag het verschil maken. Als je trouw bent in je contacten. Als je bereid bent je in te zetten voor wat goed is. Als je je stem laat horen tegen onrecht. Als je zorgvuldig omgaat met de aarde. Als je deelt van je rijkdom. God geeft het ons dat we dat kunnen doen ook al kunnen we niet alles en lukt het soms niet en vallen we onszelf tegen. In die dingen zit onze schoonheid.

Al die kleine dingen die je trouwens heel veel kunnen kosten aan moeite en woede en angst, al die kleine dingen worden voor God tot een zuiver stralend gewaad.

Dan zegt een stem:

Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. (Openb. 19:9)

Het lijkt alsof het beeld hier verschuift, van de bruid, de gemeente, naar ieder die daarbij mag zijn. Gelukkig ben je als je erbij bent, je met het bruidspaar verheugt in hun liefde.

Wij vieren vandaag ook een maaltijd, een bruiloftsmaal, een maaltijd om de liefde te vieren van Christus voor zijn gemeente. Hij houdt van ons, neemt ons voor lief en geeft het ons te stralen. We vieren de Maaltijd van de Heer. In alle beperktheid en toch. Laat het smaken naar meer, naar de stralende toekomst van God waar voor ieder van ons een plaats aan de tafel is, waar de macht van het kwaad gebroken is en tranen worden afgewist.

In Jezus' Naam. Amen.